

Van bunkers tot en met curiosa

DOOR IAN BUTTER

HEEMSKERK - Een slooppand, een nieuwbouwwijk, een natuurproject. Simon de Wit is er bij om het veranderende straatbeeld in Heemskerk met zijn camera vast te leggen. Daarbij geeft hij op zijn website www.eengroetuitheemskerk.nl een uitputtend beeld van alle bunkers uit de oorlog.

Met die bunkers is het begonnen. Een compleet boek maakt Simon de Wit (43) ervan. Met kaarten, tekeningen, foto's en beschrijvingen. Er was één probleem. Het zou een kostbare uitgave worden in een beperkte oplage. Vindt daar maar eens een uitgever voor. Om kort te gaan: dat lukte niet.

De Heemskerk wilde voorkomen dat zijn werk in de kast zou blijven liggen. En dus verpakte hij alles in een eigen website op internet. Zo kan iedereen zien dat Heemskerk meer oorlogsherinneringen heeft dan gedacht. Nog steeds ontdekt hij nieuw materiaal. Zo onlangs een gave bunker in de duinen.

Stafkaarten

„Dat die bunker er moest zijn, was bekend. Hij stond op de Duitse stafkaarten. Maar precies? We hebben hem gevonden, even opengemaakt en uitgebreid op de foto gezet. De bunker had een gave drinkwatervoorziening. De boswachters maken er misschien een vleermuisbunker van.” De bunker is uiteraard weer toegedekt.



Simon de Wit geeft op zijn website een uitgebreid beeld van zijn woonplaats.

FOTO RONALD GOEDHEER

In zijn jeugd was De Wit al gefascineerd door de mysterieuze bunkers langs de Noordermaatweg. Hij speelde er. Later, toen ze gesloopt waren, wilde hij er alles van weten. Van het een komt het ander. Zijn boek zou driehonderd pagina's dik zijn geworden. Materiaal zat.

Hier bleef het niet bij. De Heemskerk was aan het verzamelen geslagen. Ansichtkaarten,

oude foto's, kunst en oude voorwerpen uit Heemskerk. Die hij weer op foto zette. Zie het 'museum' op de website. Onder de curiosa zijn onder meer afbeeldingen van Heemskerkse suikerzakjes en stickers.

Verder trekt Simon de Wit sinds 1990 vrijwel wekelijks door het dorp om de bouwkundige werkzaamheden in beeld te brengen. Hij zoekt er gegevens

bij en schrijft er een al dan niet persoonlijk getint verhaaltje over. Dit werk komt nooit af.

„Het was aardig geweest om het boek over de bunkers uit te brengen. Met een boek heb je iets tastbaars in handen. Het voordeel van een website is echter dat ik de informatie altijd kan aanvullen. Hoeveel ik nu bij elkaar heb? Een boek van twee meter dik.”